

Nieuwe folder 'Wandelen door het dorp Sloten'

De Slotense Caelyn Neijzing (2) overhandigde op 13 mei 2017 het allereerste exemplaar van de nieuwe wandelfolder van het dorp Sloten aan de directeur van Amsterdam Marketing, Frans van der Avert.

Bij het poseren na afloop vond Caelyn het wel zo prettig dat ook haar moeder, Saskia, eveneens geboren Slotense, er bij was. Wie goed kijkt, ziet dat Caelyn met haar broers Kieran en Connor zelf op de voorkant van de folder staat, terwijl ze bij de pomp op het Dorpsplein samen water halen!

Caelyn, nu op de arm van moeder Saskia, heeft de folder waar zij zelf voorop staat net aan Frans van der Avert gegeven. Broer Kieran vermaakt ondertussen zich met de Rembrandtbeelden op de achtergrond. Foto: Erik Swierstra.

De directeur van Amsterdam Marketing was blij verrast met de rijk-geïllustreerde folder. Hij was het roerend met ons eens dat het zonde is dat veel toeristen en Amsterdammers de Molen van Sloten en het mooie dorp nog niet kennen. De folder is geschreven en vormgegeven door de werkgroep Historie van de Dorpsraad. Hij is tegen een 'vrijwillige' en zelf te bepalen bijdrage beschikbaar bij de Molen, de Speeltuin en in het Politiebureautje. De opbrengst komt vervolgens ten goede aan de verkopende instantie.

Voorpagina folder 'Wandelen door het dorp Sloten'.

Om de productiekosten laag te houden, is de folder ingenieus gevouwen tot een A5-formaat. "Je moet wel even kijken hoe het werkt, maar als je het eenmaal door hebt, is het erg handig en logisch", is een vaak gehoorde reactie. Daarom een tip: Vouw de folder zo open, dat je eerst het plattegrondje ziet; daarna kun je doorbladeren en na pagina 5 de folder omdraaien... Zo kun je alle wetenswaardigheden rond dit unieke dorp eenvoudig tot je nemen!

Tamar

Mooie verhalen rond het Slotense Politiebureautje

We zitten al op een opbrengst van 28 procent! Iedereen lijkt het kleine Politiebureautje in z'n armen te willen sluiten. Twee vragen worden met enige regelmaat aan Stadsherstel en mij gesteld. Misschien dat u ook wel met die vragen rondloopt. Vandaar dat het me handig leek om ze hier te beantwoorden.

Wat als het niet lukt?

Het is nogal wat: 50.000 euro... Stel nou dat we dat bedrag niet gaan halen? Wat gebeurt er dan met de opbrengst, die al is binnen gekomen? Gaat het dan nog wel door? En wat gebeurt er dan met mijn donatie? Antwoord van Stadsherstel: "We geloven dat wij dit project met elkaar kunnen realiseren. Net zoals onze andere geslaagde crowdfundingprojecten. Maar mocht het toch niet lukken, dan krijgt u natuurlijk uw donatie terug."

Gezellige drukte op 13 mei tijdens 24H Nieuw-West; en we hebben nu al 14.301 euro binnen!

Ik heb geen internet, wat nu?

Bij de crowdfunding wordt er voor sommige mensen ten onrechte van uitgegaan dat iedereen over een internetaansluiting beschikt en dat betalen via internet vanzelfsprekend is. Ja, u kunt donatie ook gewoon zelf

overmaken naar rekening NL 66 INGB 0005 659 267 van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel. Vermeld daar dan bij "Politiebureautje" en uw adresgegevens. Vanaf een bijdrage van 25 euro hebt u namelijk recht op verschillende cadeautjes en die willen we natuurlijk kunnen toesturen. Als u geen adres vermeldt, gaan we ervan uit dat niets wilt hebben. U kunt ook langskomen bij het Politiebureautje op Sloten (Dorpsplein 1). We doen ons best om gedurende de crowdfunding ieder weekend zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

Dure aardappels!

Halverwege de vorige eeuw was Freek Raat veldwachter in het Politiebureautje van Sloten. In 2002 zijn Freeks herinneringen gebundeld. Wie 75 euro doneert, krijgt een exemplaar van dit boekje. Eén van die verhalen uit zijn werktijd wil ik graag met u delen. Dit waargebeurde verhaal speelt zich af op een zaterdagavond in de herfst:

"Ik fiets op de Sloterweg net buiten het dorp. Bus G uit de richting Amsterdam stopt naast me. De chauffeur zegt dat hij even verderop een fietser zag, die "de hele rijweg nodig heeft". Ik rijd er dus snel naar toe en zie inderdaad een fietser die van links naar rechts gevaarlijk over de weg zwalkt. Ik laat hem stoppen. Afstappen - voet over de stang - valt niet mee en rechtop staan daarna ook niet... Voorts ruik ik alcohol. Hij vertelt me een warrig verhaal: dat hij die ochtend vanuit de stad een voordelige mud aardappelen was gaan kopen in de Haarlemmermeer. Door het gewicht op zijn bagagedrager slingerde hij nu wat over de weg, zegt hij. Op de terugweg was hij 'even' een Slotens café ingegaan. Ik neem de man voor zijn en ieders veiligheid mee naar het Politiebureautje.

Als ik bij de kastelein van het desbetreffende café navraag doe, hoor ik dat de man de hele middag en een deel van de avond het nodige bij hem had ingenomen. Daarna wilde hij per se op de fiets naar huis; tegen het advies van de kastelein en andere cafébezoekers in. Ook tegen mij blijft de man opstandig. Ik besluit hem in de cel zijn roes te laten uitslapen en maak proces-verbaal op. Na enkele maanden word ik opgeroepen om in deze zaak te getuigen. Voor de politierechter houdt de man vol dat hij niet dronken was geweest, maar dat hij door de aardappelen achterop slingerend had gereden. De rechter veroordeelt hem echter - gezien zijn eerdere verklaring en onheuse vertelsels - tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete. Al met al was hij dus een stuk goedkoper uit geweest als hij z'n aardappels in de stad gekocht had..."

Tamar

Uit: de Westerpost van 17 mei 2017.

Joop Kool overleden

Op 5 mei 2017 is een bekend Slotenaar is heengegaan. Joop Kool werd in 1919 geboren in de woning boven de slagerij aan de Sloterweg 1239 in de toenmalige gemeente Sloten. Zijn leven in een notendop: Hij ging schuin aan de overkant naar de St. Jozefschool en kwam daarna in de slagerij te werken. Hij leverde bestellingen aan huis af - op de fiets in het landelijk gebied.

In 1967 nam hij de zaak van zijn vader over. Leny Schönhage werd zijn vrouw. In de oorlog zou hij moeten gaan werken in Duitsland, maar dat is er nooit van gekomen. Dat kwam - zoals hij zelf zo mooi wist te vertellen - doordat "mijn gegevens op de een of andere manier zoek waren geraakt en niet meer in het bevolkingsregister stonden... Ik bestond niet meer!"

Joop werd vorig jaar op 4 mei geïnterviewd over Sloten tijdens WOII.

Joop en Leny kregen twee kinderen: Hans en Ruud. Halverwege de jaren zeventig begon het dorp Sloten te veranderen. Tuinders - zijn klanten - trokken weg en het winkelbestand werd steeds kleiner. Grootwinkelbedrijven waren in opkomst. Tijd voor verandering. Hij deed de zaak over aan een andere slager (Van den Bosch) en ging tot zijn pensioen 'in de kaas' werken.

Net als tijdens zijn werkzame leven bleef Joop heel actief als vrijwilliger voor de gemeenschap: voor Pancrattus (voetbal en toneel), niet als speler maar altijd op de achtergrond, rondleiden door Sloten en vanaf de start als vrijwilliger bij de Molen van Sloten. Met volle inzet lekker met z'n handen bezig zijn. Ondertussen af en toe een geintje, zoals toen een jonge dame hoorde over zijn hoge leeftijd en tegen hem zei: "Oh meneer, bent u al zo oud, dan hebt u waarschijnlijk uw leven lang weinig vlees gegeten!" Het leven is gevierd. De cirkel is rond. Joop is schuin tegenover zijn geboortehuis op de Pancrattus-begraafplaats begraven. We zullen je missen!

Tamar

Uit: de Westerpost van 17 mei 2017.

Amerikaanse Consul onthult plaquette van neergestorte piloot (1943)

De Dodenherdenking 2017 in Oud Osdorp was dit jaar heel bijzonder. De aanwezigheid van een aantal hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Consul Generaal van de VS David McCawley, droeg daaraan bij. Gelukkig ging dit niet ten koste van de persoonlijke sfeer van de jaarlijkse herdenking, waaraan we in het landelijke gebied gehecht zijn.

Voortaan ligt er dus een plaquette met de naam van de Amerikaan Dover Fleming bij het oorlogsmonument aan de Osdorperweg. Deze plaquette herinnert ons aan deze jonge piloot, die op 8 oktober 1943 met zijn vliegtuig, een P-47 Thunderbolt, neerstortte op het land van boer Worm, vlak bij waar nu het Ma Braunpad ligt. Pim Ligtfoot haalde dit verhaal uit de vergetelheid, nadat hij dit tijdens zijn onderzoek voor zijn boek In de schaduw van de oorlog had ontdekt.

De Consul Generaal van de VS David McCawley onthult de plaquette. Foto: Erik Swierstra.

One way journey

De Consul sprak in zijn toespraak over het hoogste offer van zijn landgenoot die, zonder aan eigen belang te denken, er alles aan had gedaan om de democratie te laten zegevieren: "Het werd voor Dover een enkele reis naar Europa en door hem - en vele andere jonge mensen in uniform en burgers - leven wij nu in een prachtig en vrij Amsterdam!" De Consul verzekerde de aanwezigen ook dat de band tussen de VS en Europa onbreekbaar is en dat was uit zijn mond in deze tijd toch wel bemoedigend om te horen...

Ook twee vertegenwoordigers van de Internationale School in Amsterdam voerden het woord. Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten gaf aan hoe belangrijk het is om gebrachte offers nooit te vergeten en hoe mooi en belangrijk het is om gevallen te blijven eren door hun graf te onderhouden. Wanneer je één piloot op deze manier uit de vergetelheid haalt, komt zijn verhaal uit de oorlog tot leven. Zo blijven we de persoonlijke verhalen - hopelijk met de vrijheid - doorgeven. Dat is belangrijk.

Vrede is niet vanzelfsprekend

Ray Kentie sprak mooie woorden namens de Dorpsraad. Hij memoreerde hoe bijzonder het is dat er nu al 72 jaar vrede is in Nederland: "Al die verhalen, zoals nu dat van Dover Fleming, zijn puzzelstukjes van onze geschiedenis. We geven die verhalen door aan volgende generaties en stellen ze zo veilig voor toekomstige generaties. Je vraagt je misschien wel eens af "Wat zou ik zelf gedaan hebben, als ik toen geleefd had?" Het is moeilijk om echt antwoord te geven op die vraag, maar je kunt zeker wel kritisch naar jezelf kijken en je de vraag stellen: "Wat doe ik nu? Ben ik iemand die zijn hoofd afwendt en onrecht laat doorgaan? Ben ik een meeloper? Of grijp ik in?" Leer van het verleden. Wees barmhartig en heb mededogen. Leer gelukkig te zijn met de vrede. We hebben nu al zo lang vrede in ons land dat het normaal lijkt, maar dat is niet zo. Kijk maar naar TV en internet: Je ziet één en al oorlog en ellende. Leer vrede te waarderen en geef dat door! Verhalen vertellen heeft zin. Van die herinneringen leren we niet opzij te kijken; niet in de val te lopen om de verkeerde beslissing te nemen. Geef haat en egoïsme geen kans!"

Koffie in de schuur

Coby van Middelkoop en Jacqueline Vork droegen stemmige gedichten voor. De welpen van scouting Phoenix vormden de erewacht bij het monument. Tijdens de twee minuten stilte vloog een toom ganzen over en hoorde je lammetjes blaten in de wei.

Jolanda Picavet blies de Last Post en er werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus. Na afloop was er koffie, thee, cake en koek bij Ferry van der Laan aan de Lutkemeerweg. Het was prettig om na deze bijeenkomst nog even bij te praten. Het is goed dat deze traditie weer in ere is hersteld. Ook de Consul voelde zich zichtbaar thuis in de Oud Osdorpse schuur! Veel dank aan Mia Kooter, Carla Schelling en Coby van Middelkoop van de werkgroep Culturele Activiteiten en aan de familie Van der Laan voor hun gastvrijheid!

Tamar

Crowdfunding Politiebureautje op volle kracht van start

Op Koningsdag gaf portefeuillehouder Erik Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West het officiële startsein van de crowdfunding door de luiken, voordeur en celdeur van het Politiebureautje te openen. Adjunct-directeur Michiel van der Burght van Stadsherstel verleende hierbij een helpende hand. Vraag was: Wat of wie zouden zij aantreffen in de cel van nog geen vier vierkante meter?

Drie boeven waren opgelucht dat zij bevrijd werden! Gedurende de feestelijke Koningsdag op Sloten gingen ook anderen in boevenpak nog op de foto. Daarmee droegen zij 2,50 euro bij aan dit unieke project. In totaal staat de teller nu op: € 9.367,82. Dat is inclusief de Waarderingsubsidie van 500 euro van stadsdeel Nieuw-West. We zitten dus nu al op bijna éénvijfde van wat we moeten halen! En... dat bedrag gaat vast nog flink stijgen, omdat heel veel mensen aan de kraam beloofden ook nog een bedrag over te zullen maken... Dat kan via www.mijnstadsherstel.nl. Het is goed nieuws dat de gemeente Amsterdam aan Stadsherstel het eerste recht op aanschaf heeft gegeven.

Michiel van der Burght (links) en Erik Bobeldijk gaven het startsein voor de crowdfunding door drie boeven (Ben, Linn en Ilana) te bevrijden. Foto: Aart Jan van Mossel / Stadsherstel.

Stadsherstel

Stadsherstel is namelijk dé organisatie in Amsterdam, die zorgt draagt voor het behoud van monumenten. Het gaat deze organisatie met een maatschappelijke functie niet alleen om het behoud en verantwoord onderhoud van panden, maar ook om het vergroten van de toegankelijkheid van monumenten en het vastleggen van hun verhalen. De Vrienden van Stadsherstel maken mede mogelijk dat Stadsherstel al meer dan 600 panden heeft kunnen redden. De bewoners van Sloten zijn dan ook zeer verguld dat deze organisatie het Politiebureautje wil aanschaffen. Zo blijft het van ons allemaal!

Hoezo 50.000 euro?

Op Koningsdag vroeg een aantal mensen hoe we aan dat bedrag van 50.000 komen en wat ermee gaat gebeuren? Allereerst: de aankoopprijs. Toen Stadsherstel afgelopen zomer belangstelling toonde om het Politiebureautje te kopen, ging iedereen er eigenlijk nog van uit dat de gemeente Amsterdam bereid zou zijn om het Politiebureautje voor een symbolisch bedrag te verkopen. Een koper heeft dan namelijk niet alleen een leuk Politiebureautje in handen, maar ook voor altijd de zorg om dat pandje goed en verantwoord te onderhouden. En wat kan er inkomen? Je wilt dat het altijd beschikbaar blijft voor rondleidingen, dat het gebruikt kan worden bij dorpsfeesten, dat het regelmatig open is, dat het een leuke buurtfunctie krijgt en dat de cel intact blijft. Dat zijn geen bouwstenen om er een winstgevend project van te maken, omdat je ook weinig bruikbare vierkante meters overhoudt...

Inmiddels is bekend dat de gemeente 32.500 euro kosten koper voor het Politiebureautje wil hebben. Dat komt dan neer op zo'n 36.000 euro. De 50.000 is dus nodig voor de aankoop van het pandje. De rest van de crowdfundingsofbrengst kan Stadsherstel gebruiken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. En van wat er dan nog overblijft: iets reserveren voor het toekomstig onderhoud, de nieuwe inrichting en het beschikbaar stellen van het monument aan een huurder, die hier een niet-winstgevend winkeltje, vvv'tje en vaak opengestelde ontmoetingsplek zal gaan runnen. Die huurder heeft al te maken met vaste lasten voor elektra en water... Wil een dergelijk initiatief levensvatbaar zijn, dan zal Stadsherstel slechts een lage huur kunnen vragen... Kortom: Nu staat al vast dat Stadsherstel, zonder de crowdfundingactie, verlies zal gaan draaien op dit project en dan kan het hele plan niet doorgaan.

Bruidsschat

Ik beschouw onze gezamenlijke inspanning om nu een hoge opbrengst te realiseren als een bruidsschat, die wij als Slotenaren, omwonenden uit Nieuw Sloten, De Aker, Nieuw-West en Badhoevedorp en andere liefhebbers van cultureel erfgoed aan Stadsherstel meegeven met de boodschap: "Dank je wel dat jullie dit mogelijk maken en dat onze (klein)kinderen zich straks ook nog voor deze imposante celdeur kunnen laten vereeuwigen!"

Tamar Frankfurter; 27 april 2017.

Op Koningsdag start de crowdfunding van het Politiebureautje

Op 27 april 2017 zal portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West Erik Bobeldijk om 10 uur symbolisch de deuren van het Politiebureautje in Sloten openen. Daarmee geeft hij het startsein voor de crowdfundingscampagne. Hopelijk lukt het om voor 1 juli 50.000 euro op te halen. Vraag is: wat of wie treft hij aan in de cel?

Dan kan Stadsherstel het gemeentelijke monument kopen en kan het pandje een tweede leven krijgen. Ieder bedrag is welkom! Doneren kan op Koningsdag bij het Politiebureautje en verder altijd via de website www.mijnstadsherstel.nl. Natuurlijk bent u van harte welkom voor een (uitgebreide!) rondleiding in dit unieke mini-pand.

Als er voldoende geld binnenkomt, is het Politiebureautje straks vaak open en kunt u binnen een kijkje komen nemen!
Foto: Erik Swierstra.

In boevenpak op de foto?

U kunt ook een kijkje komen nemen in het kleine celletje. Even ervaren hoe het zou zijn om hier opgesloten te zitten. We bieden u overigens ook 'echt' de kans om in de huid te kruipen van een boef... We hebben speciale boevenpakken klaarliggen (in verschillende maten). Wie dat leuk vindt, kan zich voor 2,50 euro laten fotograferen in boevenpak in de cel. Op die manier draagt u dus ook bij aan de actie.

Winkeltje, VVV'tje en ook uw idee

Het plan is om in het monument allerlei zelfgemaakte artikelen van Slotenaren en bewoners van Nieuw-West te verkopen. Een gezellig dorpswinkeltje waar je ook kunst en weer tweedehands spannende boeken kunt kopen. En tegelijk een VVV'tje met veelzijdige informatie over de omgeving. Iedereen kan hier straks langskomen voor een praatje en een bakkie.

Het Politiebureautje zal tijdens dorpsfeesten, Koningsdag en andere evenementen het stralend middelpunt blijven voor de Slotenaren en dorpsbezoekers. En natuurlijk gaan de deuren van het pandje open tijdens de historische wandelingen door het verstilde dorp.

Hebt u nog andere ideeën of hebt u kwalitatief goede en zelfgemaakte waar, die hier verkocht kan worden? Laat dan vooral van u horen! Denk er wel aan dat dit écht maar een heel klein pandje is en dat er dus slechts beperkte ruimte beschikbaar is... Tips kunt u doorgeven aan Stella van Heezik via stella@stadsherstel.nl of via 020 - 52 000 75.

Voor meer informatie en donaties, zie: www.mijnstadsherstel.nl

Bekijk ook het filmpje over het politiebureautje.

Ook op AT5 is een reportage te zien over het politiebureautje.

Zie ook het artikel in het Parool over het politiebureautje.

Wordt vervolgd!

Tamar Frankfurter.

Sloten krijgt beschermd dorpsgezicht

Vorige week woensdag, 19 april 2017, was een historische dag voor het dorp Sloten: de voltallige Bestuurscommissie van Nieuw-West wil dat Sloten een beschermd dorpsgezicht krijgt!

Alle leden stemden vóór het beschermde gezicht. Daar ging zo'n twintig jaar voorbereiding aan vooraf.

Hoe het zo kwam...

Eigenlijk is het allemaal begonnen met een prijsvraag van het toenmalige stadsdeel Osdorp. Eind jaren negentig konden bewoners ideeën indienen voor projecten waar het stadsdeel geld en energie in zou steken. Vervolgens mochten de bewoners kiezen welk plan uitgevoerd moest worden. Slotenaar Anne Nicolai bedacht dat het goed zou zijn om Sloten een beschermd dorpsgezicht te geven. In de stemronde die volgde, kreeg dit voorstel zo'n beetje alle stemmen. Het

stadsdeel ging er voortvarend mee aan de slag.

De Sloterkerk vormt een prominent onderdeel van het beschermd dorpsgezicht Sloten. Foto: Erik Swierstra.

In 2002 resulteerde dit in een cultuurhistorische verkenning van het dorp, die was opgesteld door Bureau Monumenten en Archeologie. Hierin staan alle waarden van het dorp zorgvuldig beschreven. Daarna werd het stil bij de gemeente. In de jaren die volgden, gingen steeds meer bewoners zich afvragen hoe het nou eigenlijk zat met die beloofde status.

Tot er in juni 2013 een actie op touw werd gezet om het beschermde gezicht alsnog te realiseren. Zestien dorpsbewoners gingen met handtekeningenlijsten rond. 249 Slotenaren hebben daarop aangegeven dat ze het belangrijk vonden dat Sloten een beschermd dorpsgezicht zou krijgen. Daarop nam de politiek het besluit om de ambtenaren aan het werk te zetten. En nu, bijna vier jaar later (!) is het dan eindelijk zo ver: Op 19 april werd dit besluit van de bestuurscommissie, als opvolger van de deelraad, officieel bekrachtigd met een hamerslag. Een mijlpaal.

Wat zijn de gevolgen?

Het klinkt na deze uitgebreide inleiding misschien een beetje vreemd... maar eigenlijk heeft de instelling van dit beschermde gezicht geen gevolgen voor de dagelijkse praktijk op Sloten. In de stukken omschrijven de ambtenaren het als volgt: "De status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht voegt geen concrete extra beschermingswaarde toe. Het huidige bestemmingsplan blijft leidend. Daaraan verandert niets. De toegevoegde waarde is er één van bewustzijn." Je zou dus kunnen zeggen dat dit een erkenning is voor de cultuurhistorische waarden van het dorp.

Tot nu toe werd Sloten vaak een beetje vergeten in Amsterdam, waar al zoveel ander moois te vinden is. De gemeente geeft in de stukken ook aan dat de aanwijzing van Sloten tot beschermd gezicht meerwaarde heeft voor de buurten rond het dorp. Wanneer het unieke en kwalitatieve karakter van Sloten namelijk goed behouden blijft, heeft dat ook positieve invloed op de wijken daar omheen. Deze status zal volgens de experts bijdragen aan het intact houden van het dorp. Het beschermende bestemmingsplan dat er al jaren is, blijft gewoon van kracht en leidend. Daaraan verandert niets.

Informatie en inspraak

Natuurlijk krijgen bewoners van Sloten en andere belangstellenden de kans om vragen te stellen en inspraakreacties in te dienen. Daarom is er op 3 mei van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in het Dorpshuis. U kunt binnen dat tijdsblok op ieder moment dat u schikt even langskomen om uw vragen te stellen. Het is dus niet zo dat er op een bepaald moment een presentatie wordt gegeven en dat het handig is dat u juist op dát moment langskomt. De gemeente zal de dorpsbewoners hierover zelf ook nog informeren.

Tamar Frankfurter.

Kleinste Politiebureautje van Nederland... Staat op Sloten

Als bewoner van het verspreidingsgebied van de Westerpost weet u natuurlijk al dat het kleinste Politiebureautje van het land te vinden is in het dorp Sloten. Wist u overigens ook dat Sloten ouder is dan Amsterdam? De oudste vermelding stamt uit de Middeleeuwen tussen de jaren 993 en 1049. Sinds 1175 ligt het dorp op zijn tegenwoordige plek op een terp - waar nu het Dorpsplein is - aan de Sloterweg.

Straks staat de deur van het Politiebureautje heel vaak open en kan iedereen binnen een kijkje komen nemen.

Dit kleine Politiebureautje werd gebouwd in 1866. Het staat middenin het dorp aan het Dorpsplein. Sinds 1980 is het pandje gemeentelijk monument. Dat is ook logisch, omdat het nog helemaal intact is. Het voormalige politiehuisje is wat betreft karakteristieke detaillering en ligging, centraal in het dorp, een van de pijlers onder het dorpsgezicht van Sloten.

Zeven dorpscafés

Tot ongeveer 1965 was het Politiebureautje nog volop in gebruik. De meeste zaken, die hier speelden, gingen over diefstal, dronkenschap en kattenkwaad. De dorpsveldwachter sloot mensen, die een glaasje te veel op hadden, weleens op in de cel van zijn Politiebureautje. Konden ze daar veilig hun roes uitslapen. Begin vorige eeuw telde het dorp maar liefst zeven (!) cafés... dronkenschap kwam hier dus wel 'eens' voor! Kinderen die kattenkwaad uithaalden, werden 'opvoedkundig' ook wel eens een uurtje opgesloten in de cel. Die straf maakte diepe indruk op de scholieren, zo blijkt uit de verhalen die ze daar nu nog over vertellen!

Nieuwe bestemming

Sinds 2015 staat dit monument leeg, omdat de buurtregisseur van de politie het niet meer gebruikt. Dat doet het pand geen goed. Stadsherstel Amsterdam krijgt als restaurerende instelling als eerste de kans om dit, door de gemeente af te stoten project te verwerven. Daarvoor heeft ze samen met de bewoners van Sloten een plan gemaakt om dit piepkleine Politiebureautje, met authentieke cel, aan te kopen, te restaureren, te behouden voor het dorp en voor iedereen toegankelijk maken. Er komt een klein winkeltje in! Om dat plan te realiseren, gaan we binnenkort een crowdfundingactie starten. Binnenkort leest u hierover meer.

Tamar Frankfurter.

Uit: de Westerpost van 19 april 2017.

Veerponten Nieuwe Meer Van half april tot half oktober varen er twee veerponten over het Nieuwe Meer van en naar het Amsterdamse Bos: Veerpont Nieuwe Meer en fiets- en voetveerpontje 'Ome Piet'. Hieronder vind je meer informatie over beide veerponten. Veerpont Helena op het Nieuwe Meer.

Veerpont Nieuwe Meer

De veerpont vaart tussen de noordelijke oeverlanden van het Nieuwe Meer (bij Paviljoen Aquarius) en de Meerkade in het Amsterdamse Bos.

Vaarseizoen 2017

De veerpont over het Nieuwe Meer vaart op zondagen van 15 april t/m 15 oktober en op Tweede Pinksterdag tussen 12:00 en 18:00 uur. De afvaart is ongeveer elk kwartier. De veerpont is in bedrijf van eind april tot half oktober 2017.

Kosten enkele reis

â– Volwassenen € 1,00

â– Kinderen € 0,50â€”

â– Fietsen en kinderwagens € 0,50â€”

â– Bakfietsen € 2,50â€”

â– Kinderen tot 4 jaar en huisdieren kunnen gratis mee onder begeleiding

Deze veerpont wordt verzorgd door Rederij Oeverloos.

Fiets- en voetveerpontje 'Ome Piet' van Amsterdamse Bos naar Badhoevedorp - Nieuwemeerdijk

Dit veerpontje is een initiatief van de Buurtvereniging Nieuwe Meer. De pont heeft de naam gekregen van de laatste pontbaas Pieter Eilander (1906-1993) 'Ome Piet'. In combinatie met de veerpont over het Nieuwe Meer kun je nu een rondje Nieuwe Meer maken. Of op een snelle en veilige manier van en naar Badhoevedorp en/of Schiphol gaan, lopend of op de fiets.

Vaarseizoen

Het pontje Ome Piet vaart van 15 april t/m 15 oktober op zaterdagen van 12:00 tot 18:00 uur en op zon- en feestdagen van 11:00 tot 19:00 uur. Van half april t/m half oktober.

Kosten

Enkele reis volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar € 0,50 inclusief fiets

Kinderen tot 5 jaar onder begeleiding en kinderwagens mogen gratis mee

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van veerpontje 'Ome Piet'. Tel: 06-24529486, e-mail: veerpont@nieuwemeer.info

Van: <http://www.amsterdamsebos.nl/attracties/veerpont/>